

**DRIVE AGAINST MALARIA**   
We bring hope to the people of Africa !



Nieuwsbrief

 With YOUR help we can do MORE



DRIVE AGAINST MALARIA

# *Balans in Samenwerking*



**NIEUWSBRIEF NR. 02 - 2024**

**DRIVE AGAINST MALARIA**   
We bring hope to the people of Africa !



Nieuwsbrief

 With YOUR help we can do MORE



## DAM IN THE WILD



## BALANS IN SAMENWERKING

Dierenbeschermers kloppen aan bij de Drive Against Malaria (DAM) voor hulp. Ze worstelen om te communiceren met de lokale bevolking. De mensen worden namelijk dagelijks geconfronteerd met aanvallen en oogsten worden vernield. Bewoners nemen wraak en doden wilde dieren. Het is een vicieuze cirkel', zegt Samuel. "Er is communicatie, advies en assistentie nodig. Mensen en wilde dieren kunnen samenleven met slimme oplossingen."



## DIERENBESCHERMERS VRAGEN HULP BIJ DAM







## **DIERENBESCHERMERS: “DAM KAN DE MENSEN OVERTUIGEN”**

De conflicten tussen mens en dier hebben vaak dramatische gevolgen. “Instanties leggen ons beperkingen op, maar bieden geen oplossingen voor onze bevolking. Onze kinderen worden aangevallen en zelfs gedood. En nu wordt ook nog eens van ons verwacht dat we honger lijden,” is het weerwoord van de bevolking. Dit speelt zich af in gebieden waar DAM actief is en waar mensen met beperkte middelen te maken hebben.

DAM reageert door slimme oplossingen aan te reiken en projecten op te zetten die niet alleen de mensen beschermen, maar ook indirect de olifanten helpt overleven.

Door ervaringen in vele Afrikaanse landen biedt DAM advies over het beschermen van gewassen, en streeft naar een evenwicht tussen mens, dier en leefomgeving. Het vinden van oplossingen die zowel mensen als olifanten ten goede komen is essentieel. Een harmonieuze co-existentie tussen mens en dier is mogelijk wanneer niemand wordt uitgesloten van hulp.

**DAM VOERT ‘MENS EN DIER’  
PROJECTEN UIT IN KAMEROEN,  
CENTRAAL AFRIKA, ZIMBABWE,  
BOTSWANA EN TANZANIA**





# MISS NAMIBIA VOOR DAM



## MISS NAMIBIA

MISS NAMIBIA ANNERIE Maré - Het verbluffende supermodel is volhardend om de strijd tegen malaria onder de aandacht brengen. "Ik heb enorme bewondering voor David Robertson en zijn inspanning om de kinderen te helpen die het het meest nodig hebben, want hij heeft ervoor gekozen, om Afrikaanse gezinnen te helpen. Dit is een van de belangrijkste dingen ter wereld. Er zijn zoveel kinderen getroffen door deze vreselijke ziekte en zoveel mensen worden getroffen door het verlies van hun kinderen."

**ANNERIE:  
"DRIVE AGAINST MALARIA  
VERANDERT LEVENS!"**





## HONDERDEN SCHEPEN LANGS DE KUST VAN AFRIKA



## CRISIS RODE ZEE RAAKT HULPMISSIE

Door de crisis in de Rode Zee en het Suez Kanaal wordt al het scheepvaartverkeer omgeleid langs de Afrikaanse kust dat een file van zeeschepen heeft veroorzaakt. Met een wachttijd van een maand zijn de 3.000 Muskietennetten met vertraging per CMA containerschip eindelijk aangekomen. De onstabiele situatie brengt frustratie, maar ook voor degenen die wachten op deze levensreddende bescherming.



**3.000 NETTEN VAST OP  
CONTAINERSCHIP**







**David Robertson (l) taking a photograph of the First Lady Maureen Mwanawasa, Julia Samuel (r) and Abigail Beeson when he paid a courtesy call on her at State House - Picture by Thomas Nsama**



## DAM IN DE MEDIA

De pers volgt met grote belangstelling het ongelofelijke werk van DAM (Drive Against Malaria) in Afrika. David en Julia, de drijvende krachten achter deze missie, worden uitgenodigd voor een buitengewone ontmoeting in het presidentiële paleis van Zambia. Daar worden ze hartelijk ontvangen door de first lady, die vastbesloten is om hun inzet te eren.

**'A VISIT TO THE  
FIRST LADY'S  
PALACE IN ZAMBIA'**

THE POST - ZAMBIA





## VEELGESTELDE VRAGEN



### “HOE WONEN JULLIE DAAR IN AFRIKA ?”

**BEDANKT VOOR JE VRAAG !** We werken inderdaad vanuit verschillende vaste bases in de verschillende Afrikaanse landen. Hier kunnen we telkens naar terugkeren en zorgen voor de opslag. We werken dan vanuit dit ‘basecamp’ aan de missie in het hart van een moeilijk bereikbaar malaria-epicentrum. We leven niet in luxe, maar in bescheiden hutten, verstoken van elektriciteit en stromend water, in het midden van de natuur. Onze behoeften worden gestript tot hun kern, waar luxe slechts extra ballast is, want hier onder-



vinden we wat werkelijk belangrijk is om te overleven.

Onze missie kent geen rust; dag en nacht staan we paraat voor de mensen om ons heen. We brengen, tot in de kleine uurtjes, hoop en genezing voor de bewoners.

**BEDANKT VOOR JE VRAAG !**

